

Koukleumen in de Hub

Op 14 januari 2023 reed ik vroeg in de ochtend al met Chantal naar Kerkrade, voor het boekevent Koukleumen in de Hub. Veronique en Bryan, AKA de Koukleumpjes, hadden de organisatie in kundige handen en verwelkomden ons met een heerlijke punt Limburgse vlaai. Onderweg hadden Chantal en ik al de grootste lol, en dat werd niet minder toen we ook Jacodine, en alle andere schrijvers ontmoetten.



Ik mocht plaatsnemen aan een lange tafel in de bibliotheek, met Jacodine naast me. We hebben de hele middag gezellig gekletst met alle boekbloggers en lezers, die afgereisd waren naar Limburg om ons te zien, spreken en om onze boeken aan te schaffen. Er is voor een auteur niets zo leuk, als rechtstreeks in contact te zijn met de lezers van jouw boeken. Ik stuitte van de energie die het in me losmaakte.



Aan het einde van de dag, toen alles netjes weer in de auto stond, hebben we nog met een aantal schrijvers, en Bryan en Veronique het event gezellig afgesloten door samen een hapje te eten. Ik heb genoten van deze dag. Het was tot in de puntjes geregeld.

Liefs, Mienke